

# Το «Μεσανατολικό» των campus

Ελληνες καθηγητές και φοιτητές περιγράφουν το εκρηκτικό κλίμα στο Κολούμπια και στα άλλα ιδρύματα

Της **ΜΑΙΑΝΑΣ ΜΑΓΡΑ**

Ποια είναι τα όρια μιας ειρηνικής διαδύωσης στους χώρους των πανεπιστημίων; Πού σταματάει η ελευθερία του λόγου στα ιδρύματα που την προωθούν; Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που αναγκαστικά τίθενται στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, καθώς οι διαδύσεις κατά του πολέμου στη Γάζα γίνονται διαρκώς πιο έντονες και πιο επεισοδιακές. Περισσότεροι από 100 φοιτητές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια την προηγούμενη εβδομάδα. Τη Δευ-

τέρα, 47 φοιτητές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και περισσότεροι από 100 στο NYU. Η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 34 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και 93 στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας την Τετάρτη. Και οι διαδύσεις μοιάζουν να πυκνώνουν και να εξαπλώνονται. Ο αναβρασμός διαρκεί ήδη έξι μήνες. Οι φοιτητές ζητούν κάτι συγκεκριμένο από τα πανεπιστήμια τους – να σταματήσουν να επενδύουν στο Ισραήλ ή σε εταιρείες που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και να υπάρξει δια-

## ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

φάνεια σχετικά με το τι χρήματα έχουν δεχθεί τα πανεπιστήμια από το Ισραήλ και πώς αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.

Πέραν των προφανών πολιτικών διαστάσεων των διαδύσεων, υψηλά ιστάμενοι πολιτικοί των ΗΠΑ, κυρίως Ρεπουμπλικανοί, έχουν αρχίσει να εμπλέκονται στη διαμάχη, προσπαθώντας

να την εκμεταλλευτούν προεκλογικά. Ο συντηρητικός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, μιλώντας από το campus του Πανεπιστημίου Κολούμπια την Τετάρτη, είπε ότι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, Νεμάτ Σαφίκ, θα πρέπει να παραιτηθεί αν δεν μπορεί άμεσα να ελέγξει την κατάσταση, αποκαλώντας την ανικανή και τονίζοντας ότι απέυχε να εγγυηθεί την ασφάλεια των Εβραίων φοιτητών.

Σε βίντεο από τις διαδύσεις σε κάποια από τα πανεπιστήμια, όπως στο Χάρβαρντ και στο Τέξας, ένα από τα συνθήματα που ακού-

γονται είναι το «From the river to the sea, Palestine will be free», που σημαίνει «Από τον ποταμό (Ιορδάνη) μέχρι τη (Μεσόγειο) θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», ένα σύνθημα που πολλοί ερμηνεύουν ως αντισημιτικό, καθώς υπαινίσσεται τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ.

Τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ; Η «Κ» μίλησε με Έλληνες φοιτητές και καθηγητές στα ιδρύματα που βρίσκονται στη διηπειρωτική αντιπαράθεση και καταγράφει τις εμπειρίες τους και την αγωνία τους για τις επιπτώσεις του διχασμού στην ακαδημαϊκή ζωή.



Ιωάννης Μουλakopoulos  
Καθηγητής Αρχαιολογίας  
στο Κολούμπια

## «Μπορεί και ο άλλος να έχει δικίο»

Περίφημη είναι η φράση του Γερμανού χριστιανοδημοκράτη Φόλκερ Μπούφι, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με τους Πράσινους για τη δημιουργία κυβέρνησης στο κρατίδιο της Έσσης το 2013: «Θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι μπορεί και ο άλλος να έχει δικίο». Αυτό ίσως είναι το μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας: η αδυναμία αναγνώρισης ότι μπορεί ο συνομιλητής μας, ο πολιτικός μας αντίπαλος, ο διαφωνών μαζί μας να έχει δικίο ή εν μέρει δικίο. Την πόλωση που δημιουργεί αυτή η προσέγγιση τη ζήσαμε εντονότερα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη ζούμε τώρα με την κατάσταση στη Γάζα, μετά την αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε φεστιβάλ κοντά στο Ρέιμ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ανυπόστατα επιχειρήματα που διαχωρίζουν τη βία του επαναστάτη, του καταπιεσμένου, του κατατρεγμένου – ακόμη κι όταν αυτά στρέφεται εναντίον αμάχων –, από τη βία του κατεστημένου, της ελίτ, του καπιταλισμού, της Δύσης άρχισαν και πάλι να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και του κόσμου. Ετσι έφτασαν και στον δικό μου μικρόκοσμο, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Φοιτητές και ακαδημαϊκοί εξέφρασαν, με την απόλυτη ελευθερία του λόγου που τους προσφέρει ο πανεπιστημιακός χώρος, την κατανόηση ή και υποστήριξή τους για τη μία ή την άλλη πλευρά. Διαδύσεις έγιναν τόσο από φοιτητές που υποστήριζαν την υπόθεση της Παλαιστίνης όσο και από εκείνους που έδειξαν κατανόηση στην αντίδραση του Ισραήλ. Πολύ συχνά μάλιστα οι διαδύσεις γίνονταν ταυτόχρονα, με το ένα μισό του πανεπιστημίου γεμάτο παλαιστινιακές και το άλλο μισό με ισραηλινές σημαίες. Πολλοί θεώρησαν, παρά τις δυσκολίες που προκαλούσαν οι κινητοποιήσεις αυτές στην ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου, ότι αυτά ήταν η απόλυτη πραγματοποίηση της ελευθερίας του λόγου.

Δυστυχώς, η κατάσταση ξέφυγε όταν οι εκφράσεις υποστήριξης μετετράπησαν σε απειλές, εκφράσεις μίσους και ρατσιστικά συνθήματα. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε έναν χώρο αφιερωμένο στη μάθηση και την έρευνα, ένας φοιτητής να απειλείται ή να γίνεται αντικείμενο διάκρισης – λεκτικής και όχι μόνο – επειδή τυχαίνει να είναι Αμερικανοεβραϊός ή μαμαθανός. Δεν στηρίζει κάθε Αμερικανοεβραϊός τον αδιάκριτο βομβαρδισμό αμάχων στη Γάζα ούτε γιόρτασε κάθε μαμαθανός τη σφαγή στο Ρέιμ.

Η ηγεσία του πανεπιστημίου άργησε ίσως να καταλάβει την αλλαγή στην ατμόσφαιρα και να επέμβει έγκαιρα, παρά μόνον όταν οι εκφράσεις υποστήριξης για τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα μετετράπησαν σε εκκλήσεις για την κα-

ταστροφή του κράτους του Ισραήλ και φοιτητές άρχισαν να δηλώνουν ότι νιώθουν ανασφαλές μέσα στο ίδιο τους το πανεπιστήμιο. Στο χρονικό αυτό σημείο, όμως, οι διαδύσεις δεν ήταν πλέον καθαρά φοιτητικές, καθώς εξωπανεπιστημιακά στοιχεία είχαν ήδη παρεισφρήσει στις συνθήσεις ειρηνικές φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Η πρόσφατη και κατ'εμέ ατυχής κατάθεση της προέδρου του Κολούμπια σε επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τον κίνδυνο αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο μας έριξε, όχι απλώς λάδι αλλά κηρολίνα στη φωτιά. Η πλειονότητα των πανεπιστημιακών δασκάλων αισθάνθηκε ότι δεν στάθηκε στο ύψος των καταστάσεων και της θέσης της, αφήνοντας απροστάτευτους καθηγητές που υποστήριξαν τις παλαιστινιακές θέσεις απέναντι σε μια ξεκάθαρα προσπάθεια πολιτικοποίησης της κατάστασης, που θύμιζε εποχές μακαρθισμού. Η απόφασή της να επιτρέψει την είσοδο της αστυνομίας στον χώρο του πανεπιστημίου με σκοπό τη σύλληψη διαδελτών, που είχαν καταλάβει ως ένδειξη διαμαρτυρίας τον χώρο μπροστά στην κεντρική βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, ήταν μάλλον το αποκορύφωμα μιας σειράς αποφάσεων που πάρθηκαν αργά και γρήγορα, αλλά και τόσο σκληρές.

Κι όμως, θα ήταν και άδικο και ανακριβές να συμπεράνει κανείς ότι πλέον κινδυνεύει η ελευθερία του λόγου ή ότι υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στα αμερικανικά πανεπιστήμια γενικότερα. Μετά το αποκορύφωμα ασυνεννοησίας που κατέληξε στην παρουσία αστυνομίας μέσα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, η ατμόσφαιρα παραμένει πλεκτριμένη αλλά πιο ήρεμη και τόσο φοιτητές όσο και ανώτατη διοίκηση προσπαθούν να βρουν διαύλους επικοινωνίας, ίσως επειδή κατάλαβαν ότι «έχει δικίο και ο άλλος».



Νέφι Πανουργιά  
Αναπληρώτρια καθηγήτρια  
στο Κολούμπια

## Τι είναι τελικά το πανεπιστήμιο;

Γράφω αυτές τις γραμμές ακούγοντας τον ήχο των ελικωπτέρων της αστυνομίας και των συστημάτων των ΜΜΕ, που έχουν κατασπινώσει έξω από το πανεπιστήμιο μου, το Κολούμπια, εδώ και δέκα μέρες, από τότε που ξεκίνησαν φοιτητρίες και φοιτητές μιας κατάληψης, αντιδρώντας στην εκκωφαντική σιγή της ηγεσίας του πανεπιστημίου στα αιτήματά τους για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απόσυρση επενδύσεων του πανεπιστημίου από κεφάλαια που στηρίζουν το Ισραήλ και τους προπλάκιστους φοιτητών από φοιτητές – μέλη των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων (IDF). Η εξέλιξη των πραγμάτων είναι λίγο πολύ γνωστή πια, και μάλλον παράλληλη με τον τρόπο που εξελίχθηκε το κίνημα για απόσυρση των επενδύσεων από τη Νότια Αφρική τη δεκαετία του '80.

Εξαρχής, όπως γίνεται εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από τον πόλεμο των Εξ Ημερών, που άλλαξε τα πάντα στο επίπεδο του συμβολισμού σε σχέση με το Ισραήλ, η αντίδραση στη στρατιωτική επέμβαση στη Γάζα ονομάστηκε από τους σιωνιστές (Zionists) και τους υποστηρικτές της ισραηλινής κυβέρνησης ως αντιεβραϊκή, αντί για το σωστό «αντισημιτική». Δηλαδή επιτελέστηκε μία συνειδητή ταύτιση του εβραϊκού σώματος ολοκληρωτικά με τον σιωνισμό, σαν η αντίσταση στη κοινότητα των συνταγματάρχων να

ήταν ανθελληνισμός που απευθυνόταν στον απανταχού ελληνισμό. Η υποχώρηση των εννοιών του αντισημιτισμού, αντιεβραϊσμού και αντισημιτισμού, σε σημείο που να μην γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις τρεις έννοιες, έχει καλλιεργηθεί συστηματικά από τις κατά σειρά κυβερνήσεις του Ισραήλ και έχει παγιωθεί στον δημόσιο λόγο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πανεπιστημιακός χώρος αντιδρά και εμπλέκεται σε πολιτικά θέματα που, εκ πρώτης όψεως, δεν άπτονται θεμάτων εκπαίδευσης ή διοίκησης του πανεπιστημίου. Αλλά το κομβικό σημείο εδώ είναι το πώς εννοιολογείται το τι ανήκει στη σφαίρα της εκπαίδευσης και, κυρίως, στο ποια είναι η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και παιδείας. Όπως συμβαίνει συνδόχως προσηφάτως, υπάρχουν δύο κατηγορίες σκέψης και προσέγγισης στο τι σημαίνει πανεπιστήμιο: είναι εκείνη που βλέπει το πανεπιστήμιο ως δομές και κτίρια κι εκείνη που βλέπει το πανεπιστήμιο ως χώρο διανόησης, έρευνας και μάθησης. Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εξαντλείται στις δομές και στα κτίρια, όσο κι αν αυτά θέτουν τον τόνο της επιστημονικής και διανοητικής ενασχόλησης του δυναμικού του πανεπιστημίου. Εκείνο που κάνει το πανεπιστήμιο αυτό που είναι, είναι η διδασκαλία και εκμάθηση της κριτικής διαδικασίας ως ακρογωνιαίου λίθου της κοινωνίας. Κι αυτή η κριτική διαδικασία που και προϋποθέτει και συνεπάγεται την ελευθερία του λόγου, είναι που παράγει ενεργούς πολίτες και όχι οπαδούς, ακολούθους ή απαθείς ψηφοφόρους. Επομένως, τα πολιτικά θέματα στα οποία αντιδρά το φοιτητικό σώμα άπτονται απολύτως του επιστημονικού, γνωσιολογικού και ερευνητικού προτάγματος του πανεπιστημίου. Και ακριβώς αυτό καθιστά το πανεπιστήμιο χώρο δύσβατο για την

«τάξη και ασφάλεια» που προτάσσονται και επιδιώκονται οι ανελεύθερες κυβερνήσεις, οι υπέρμαχοι της μονοσήμαντης καθαρότητας των νοημάτων και ο κυνισμός της πολιτικής, που μάχονται για τη διάλυση του πανεπιστημίου και της παιδείας έτσι όπως έχει οριστεί από την εποχή του Αριστοτέλη.

Κι αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Κολούμπια, με μια προέδρου η οποία υπέκυψε στις επιταγές των ακροδεξιών τραμπιστών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων και επέδειξε την καταστροφική σπουδή, όταν κώλεσε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να εκκενώσει την κατάληψη, παρά το ότι η Γερουσία του πανεπιστημίου είχε αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει αυτή την κίνηση.

Αυτή τη στιγμή η προέδρου του Κολούμπια κατηγορείται ταυτοχρόνως για αντισημιτισμό και για υποδούλωση του πανεπιστημίου στην πολεμική μηχανή του Ισραήλ και από τους ακροδεξιούς και από τους κεντρούς και από την αριστερά. Κι αυτό το πλέγμα εντάσεων που βλέπουμε στο πανεπιστήμιο μας είναι ο καθρέφτης του πλέγματος στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο.



Στάθης Τσουρουγής  
Καθηγητής Συγκριτικής  
Λογοτεχνίας και Κοινωνικών  
Σπουδών στο Κολούμπια

## Είμαστε στο πλευρό των φοιτητών

Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση από πολλές πλευρές. Οι διαδύσεις των φοιτητών ξεκίνησαν στα



Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας δημιουργούν ανθρώπινη αλυσίδα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης την Τετάρτη. Ο αναβρασμός που επικράτησε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια εδώ και μήνες κορυφώθηκε την τελευταία εβδομάδα με τη σύλληψη δεκάδων φοιτητών.

μέσα Οκτωβρίου και συνεχίζονται χωρίς διακοπή. Η αδυναμία της διοίκησης του πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στα αιτήματά τους και κάποιες ατυχείς κινήσεις αποικισμού των φοιτητικών οργανώσεων – όπως Students for Justice in Palestine και Jewish Voices for Peace – ώθησαν το κίνημα στην κατάληψη, η οποία είναι τώρα στην τρίτη εβδομάδα.

Η κατάληψη διαρκεί μέρα-νύκτα, αλλά δεν απαγορεύει την κανονική λειτουργία του πανεπιστημίου – μαθήματα, εκδηλώσεις, εξετάσεις κ.λπ. διεξάγονται κανονικά, μέχρι αυτή την εβδομάδα που απαγορεύτηκαν από τη διοίκηση. Κάτω από ασφυκτικές πιέσεις της συντηρητικής (και θα έλεγα τραμπικτικής) πλευράς του Κογκρέσου, που κώλεσε την προέδρου Μίνους Σαφίκ σε ανάκριση για τη θεωρούμενη άνοδο του αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο, η διοίκηση έκανε κατά τη γνώμη μου το λάθος να καλέσει την αστυνομία της Νέας Υόρκης να διαλύσει την κατάληψη, οδηγώντας στις συλλήψεις 108 φοιτητών και φοιτητριών.

Σημειώτεον, οι συλλήψεις έγιναν ειρηνικά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο εκατέρωθεν. Το πανεπιστήμιο προχώρησε και σε περαιτέρω κινήσεις στους συλληφθέντες – προσωρινή αποβολή από τα μαθήματα και τις δραστηριότητες, αλλά όχι αποβολή από στέγηση και εστίαση. Όμως, την επόμενη μέρα η κατάληψη ξαναοδηγήθηκε από άλλους και μάλιστα πολύ γρήγορα ισορροποιήθηκε, με συμμετοχή μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Στη φάση αυτή βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις – έντονες και σοβαρές, με διάθεση κατανόησης και από τις δύο πλευρές και με άρση των κυρώσεων εναντίον των συλληφθέντων φοιτητών, οι οποίοι έχουν βέβαια αφεθεί ελεύθεροι και επανέλθει.

Σε συντηρητική πλειονότητα οι καθηγητές είμαστε στο πλευρό των φοιτητών, με πολλούς από εμάς να έχουμε λάβει μέτρα προστασίας των παιδιών και ρόλους διμεσολαβητικούς μεταξύ των εκπροσωπούμενων τους και της διοίκησης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναγίνει αστυνομία στο πανεπιστήμιο και βοηθάμε στις διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η αυτονομία του πανεπιστημίου.

Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι προσπάθειες ενός μεγάλου αριθμού συντηρητικών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, που θέλει να παρέμβει ριζικά στο πανεπιστήμιο και έχει κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό νομικών κυρώσεων και αστυνομικών παρεμβάσεων. Έχουν άλλους σκοπούς και χρησιμοποιούν το Παλαιστινιακό για να ωθήσουν τη διοίκηση σε παραίτηση, ώστε να την αντικαταστήσουν με φίλα προσκείμενα πρόσωπα, τα οποία μετά θα προωθήσουν τη δική τους ατζέντα, που είναι η κατάργηση όλων των κατακτήσεων των τελευταίων ετών όσον αφορά μια παιδεία που εναντιώνεται στις κοινωνικές ανισότητες γενικά. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για τεράστια ήττα του ελεύθερου πανεπιστημίου και τα αμερικανικά πανεπιστήμια που ξέρουμε θα πάψουν να υπάρχουν.